

» torsdagsklummen

Amageravisens faste klummeskribent Linda Gil skriver alt efter humor, inspiration og emne om dagliglivet som amagerkaner.

» VILD MED GIL

Sportskroppens MYSTERIER

Den kvindelige cyklus er så tabubelagt, at gymnastiklæreren ikke engang turde stille spørgsmålstegn ved min åbenlyse, anatomiske defekt.

TEKST OG TEGNING:
LINDA GIL

Jeg er ked af at sige det, men sport er altså et vanskeligt emne for mig. Altså, det er FLOT, at andre får noget ud af det, men personligt løber jeg stadig helst om kap med tiden op mod en deadline.

Jeg hærmede mig godt nok en gang en prøvetime for en type jazzballet-dans-noget her på Amager, og jeg har endda prøvet en times mavedans helt ovre på Sjælland, ligesom jeg er stukket skrigende af fra en aerobic-hal med torturmaskiner, inden jeg overhovedet kom i gang med at prøve noget som helst.

Måske bunder det hele i mit første møde med atletikken... For før det hele gik af lave, var jeg en rask pige, der gerne ville spille håndbold. Så jeg blev meldt til det her pigehold, der skulle agere modstandere på en knoldet græsmark ude på landet.

REGLERNE VAR NOGET MED, at man skulle gribe bolden og så kaste den ind i et net og når man gjorde det, blev alle de andre piger rigtig glade. Derfor var der i mit hoved lagt op til, at jeg ville ende som holdets mest populære pige, da det efter et par gange lykkedes mig at skyde bolden direkte ind i nettet! Mååååå! Jeg mærkede den sejrusrus, som jeg går ud fra, driver værket for professionelle sportsfolk: *Suset*.

Som en anden Anja vendte jeg mig for at modtage folkets hyldelse. Den udeblev, og i stedet blev de andre piger ENORMT sure.

Jeg blev skældt ud og anede ikke, hvad jeg havde gjort forkert - og min ellers utrolig lovende sportskarriere sluttede lige der. Tænk at jeg skulle blive voksen, før det gik op for mig, at jeg må have scoret selvmål dengang.... Desværre gik sandheden op for mig, før det blev moderne med retro, come-backs og Dario/Belli-revivals, så tanken om at genoptage karrieren, faldt mig ikke umiddelbart ind.

Oven på selvmålet havde der godt nok også lagt sig



endeløse rækker af gymnastiksæle med måtter, bukke, tove, ribber, bomme og andre torturinstrumenter. Heller ikke i disse discipliner gik den sportsmæssige debut, som den burde. Som en anden muslim trådte jeg kækt ind under brusere til de andre piger. *Iført gymnastikdragten*. Her lærte jeg i en fart, at blufærdighed ikke var velselsly langt ude på landet. Jeg måtte storrødmende smide kludene under de andres store latterbrøl.

Ramme bolde kunne jeg heller ikke, så jeg var ikke en af de første, der blev valgt, når der skulle udtages hold

til disse rædselsfulde, tungene boldspil.

NU HAR JEG FOR EKSEMPEL aldrig forstået, hvordan man skal kunne ramme en lille bold med en lang, tung pind. Eller hvorfor det er sjovt at spille volleyball, når det gør så ondt i håndledene og bolden alligevel ikke ryger over nettet. Basketball er derimod fedt, fordi man

ret hurtigt kan sige, man har fået så ondt i benet af at løbe, at man må forlade banen.

Senere kan man få menstruation. Det havde jeg faktisk utrolig tit som spirende teenager, hver uge, hvis jeg kunne slippe af sted med det! Jeg var en meget blødende ung pige, må jeg sige. Den kvindelige cyklus var nemlig så tabubelagt, at gymnastiklæreren ikke engang turde stille spørgsmålstegn ved min åbenlyse, anatomiske defekt. Når man havde menstruation dengang, kunne man ikke dyrke sport. Bonus var, at man heller ikke kunne bade!

DET SJØVE ER JO EGENTLIG, at vi glemmer, at barnets/den unge kvindes naturlige blufærdighed ikke er betinget af, at man til daglig bærer slør. Den er der bare, slør eller ej, og det skal den have lov til at være.

Ellers kan man altså godt få menstruation, og det er jeg sikker på, der stadig er rigtig mange, der har. Navnet »Always Ultra« er jo netop opfundet af en af dem, der som barn var blufærdig og derfor always var ultra, når der skulle spilles bold.

At opfinderen godt kan have været en herre, er ingen undskyldning. Navnet er opfundet af ren misundelse. Fyren har stået der med bumser under brusere og tænkt, at pigerne simpelthen bare always havde den ultra undskyldning. Det er sikkert og vist.

Kom til fodbold



i Sundby Idrætspark
Viasat Sportdivisionen

Søndag d. 22. april kl. 13.00

Fremad A mod Kolding F.C.

ENTRÉ

Voksne 80.- Børn/pensionister 40.-

VI STÅR BAG "ØENS HOLD"

HOVEDSPONSORER:

Nybolig Hanne
Norrisingaard

TOPSPONSORER:

Eik Bank

AMAGER
Talekredsen A/S

Fagfolkernes Flytteforretning
... vi er bare en flyttekasse bedre

Nordea

ERHVERVSSPONSORER:

AMAGER
KORT

Carlsberg

forstædernes bank
Her 870 04 192

NISSAN

PitStop
Amagerbrogade

TENCEL
Vi søger respektfulde samarbejdspartnere...

ahlsell

ERNST & YOUNG

IKON

LUND ELMER
BANDAGER

IKON

ØENS

Amager
Bladet

MURERFIRMA

ØVRIGE SPONSORER:

Adidas • Ama't Sport • Clausen's Service • CP • Erik Andersen Automobile • Finlow VVS • Glarmesterfirmaet Worm A/S • Jessen & Vagnild ApS • Eniro • Restaurant Kronborg • Sally Bussen • Unique Vin • Eibye & Holmsgaard

aok.dk
me oplevelser starter her