

torsdagsklummen

Amageravisens faste klummeskribent Linda Gil skriver alt efter humør, inspiration og emne om dagliglivet som amagerkaner.

» VILD MED GIL

VIRKELIGHEDEN

Hvordan går det til, at de folk, der befinder sig rundt om en, matcher nøjagtig det humør, man er i? Det gør de da heller ikke, indvender du. Vist gør de da så, siger jeg og tættere kommer man ikke på bevisførelse på 1. klasse. Du ville diskutere, og vupti stod der en diskussion og ventede. Der kan du selv se!

TEKST: LINDA GIL

Nej altså det hele udspringer jo fra gravide kvinder og babyer, forstår du. Mest gravide kvinder faktisk. Fordi jeg mener- hvor mange er der egentlig af dem i København? Ikke en eneste. Det var der i hvert fald ikke, før jeg blev samfulde 27 år. Mystikken indtraf, da man selv havde fået en lykkelig graviditet konstateret.

Hvad sker der? Man sætter foden på gaden og byen har på den mest skræmmende facon pludselig fået akut slagside af gravide kvinder, der med deres enorme og lykkelige maver vralter overalt, hvor øjet vender! Der er det lige, jeg spørger: *Hvor kom de fra???* Og ikke nok med, at man ikke ku' se fortovene for lutter maver- der var også spædbørn alle vegne i klapvogne og barnevogne.

Jeg kan simpelthen bringe den latente nyhed, at København i 1987 var overtaget af nedbeamede, gravide aliens i en invasion, vis styrke kun kan sammenlignes med den ditto, vi så under den langt senere åbning af Fields.

DER ER INGEN anden forklaring end aliens, for jeg har aldrig set dem før. Faktisk beamede den overvejende del af den invaderende graviditetsstyrke nogen år senere op lige så hurtigt. De forlod Jorden midte, København, og efterlod kun deres spædbørn og lidt større børn. Nu er der faktisk kun teenagere tilbage, og de befinder sig, kan jeg afsløre, på Amager. Overalt på gader og stræder, med eller uden hætter og tags, men teenagere er de! Er det ikke forunderligt?

HVAD ER VIRKELIGHEDEN? Jeg kan godt fortælle, at man stiller sig selv den slags eksistentielle spørgsmål, når man overgår fra kontaktlinser til briller. Nu er jeg f.eks. i virkeligheden blind som en østers. Så det vil sige, at min virkelighed i virkeligheden ligner det, man ser, når man kigger ud over Amager Strandpark en tåget aften i januar efter sol-



nedgang. Det er sådan et trist syn, så jeg arvede min kusines nedslidte stel (min mor gik ind for ekstremt genbrug), således at jeg kunne se, hvordan verden så ud i det, jeg efterfølgende kunne regne ud, måtte være den virkelige virkelighed. Det, jeg så, var pænt i modsætning til min ukædelige genbrugs-glasfacade. Som ung og smuk blev der derfor klasket et par kontaktlinser i øjnene, som sad der i 16 år, indtil jeg fik besked på at gi' øjnene lidt luft ind i mellem.

OG VIL DU FORESTILLE DIG - i de få minutter, jeg var inde hos optikeren og putte briller på, havde Vej- & park ommøbleret ikke kun fortovene, men også vejbaner og faktisk endda husmure og skilte. Man tror, det er løgn, men dengang kunne kommunen sgu rubbe neglene!

Da jeg kom ud med briller på, væltede husene, skiltene stod skævt og fortovene bulede opad på den mest uhyggelige måde. Godt nok ændrede man af visse årsager et par timer efter det hele tilbage til normal, for selvom

kommunen var hurtigere dengang, kunne de stadig bruge penge på besynderligt meningsløse projekter, men alligevel! Jeg syntes, det var uhyggeligt at se virkeligheden bule, mens man ku' mærke, den faktisk var flad, når man rørte ved den. Der findes så et andet lige så mærkeligt fænomen. Der er dage, hvor det er ligegyldigt, hvor man vender sig hen, så er folk grimme!

Jeg sværger - man kan starte i Dragør - og føre testen gennem hele øen til Langebro, og de ligner Quasimodo alle vegne. Sure er de oveni, og der skal argumenteres om hvad som helst. På andre dage er alle blinde og døve, og man er usynlig! Man siger noget, og ingen hører efter. De hører ikke engang, at man overhovedet siger noget.

Man kommer ind i et rum, og ingen ser én eller hilser. Døre bliver smækket i ansigtet på en, fordi man ikke kan ses. Man står midt i virkeligheden og er blevet væk!

DER KAN OGSÅ SKE det forunderlige, at man åbner døren en dag, og gaden er fuld af smukke mennesker,

der hilser på hinanden, er glade, høflige og hjælpsomme. Selv er man ved at kamme helt over af lutter velvilje. Det er magisk: Man er sur og det eneste, man ser, er sure ting. Man er usikker, og man bliver væk. Man er glad, loftslampen tænder og verden er venlig. Pludselig er der kun lutter behageligheder i virkeligheden.

Jeg har sådan et trick, der i en håndvending kan anbefales til enhver virkelighed: Når jeg på en kort indkøbstur fra morgenkysten har præsteret

- 1) At blive klippet af en sur dame og er nået til
- 2) At blive skubbet til i køen
- 3) At blive overfuset af en sur dame og er nået til
- 4) Har råbt tilbage +
- 5) givet fingeren til chaufføren i 2A (på både ud- og hjemtur), så stopper jeg filmen et kort øjeblik. Så mange idioter findes der ikke i min virkelighed. Jeg må som regel ende med at erkende, at min egen sorte indstilling netop den dag har forandret verden helt uden hjælp fra det ydre rum.

SÅ OPBYDER jeg min sidste (!) viljekraft og sætter et

smil på min mund. Gerne »Smile #1«, der er min italienske venindes udtryk for det smil i udvalget, der ikke helt kommer fra hjertet. Men jeg sætter det der og beholder det på, indtil det begynder at virke. Giv det nogen minutter, det må godt stå og simre lidt i munden.

Mens falskheden endnu lyser ud af mig, og jeg aldeles endnu ikke mærker noget som helst, sker der noget forunderligt.

Jeg bliver pludselig ikke kørt over mere. Der er en, der smiler til mig. Pludselig virker mit eget smil at virke ordentligt, det kommer indfra, og hvis jeg kommer til at overdosere, kan jeg endda ricikere nærmest at blive fjantet.

ENDNU ET RÅD:

Hvis man i virkeligheden begynder at se gravidere overalt i forløbet - anbefaler jeg en graviditetstest!!!

Rustbeskyttelse

Mercasol

undervogns-
behandling

Pris fra 2.225,-

inkl. moms og miljø.

Kik ind eller ring i dag og få en pris på din bil!

TEKNOLOGISK
INSTITUT

TILSLUTTET TEKNOLOGISK INSTITUTTS
KONTROLORDNING FOR RUSTBESKYTTELSE

Vi servicerer
hele
bilen

Gensevej 29-31 • 2770 Kastrup
Tlf. 76 15 33 60